



Rusepæle ved Randers Fjord

Allingåbro

...kunne man godt kalde for "porten til Randers Fjord". Der er fine muligheder for at komme rundt om fjorden ved at følge Lodsstien mellem Udbyhøj og Randers.

Og nej, – det er ikke indianere, som har slået sig ned langs fjorden. Det ligner bare – især på afstand.

Vejlby Kirke

Stationsbyen Allingåbro er en ung by, mens kirkelandsbyen Vejlbj har ligget her i århundreder. Den smukke romanske Vejlbj Kirke rummer nogle af stenhuggermester Horders fineste arbejder. Fra Banestien er der ca. 1 km op til Vejlbj Kirke.



Lidt forhistorie...

Banestien mellem Allingåbro og Ryomgård følger det gamle banetracé på den for længst nedlagte Randers-Ryomgård jernbane. Banen var i drift fra 1876 til 1971*, og gennem hele perioden var jernbanen en drivkraft for udviklingen på Djursland. Allingåbro og Ryomgård eksisterede således ikke, før banen kom, og Auning og Pindstrup, strækningens to andre større byer, ville næppe havde fået deres nuværende størrelse, hvis det ikke havde været for Randers-Ryomgård jernbane.

*med godstrafik mellem Randers og Pindstrup frem til 1993

Om stien...

Nedlagte jernbanestrækninger har mange steder i landet fået nyt liv som cykel- og gangstier. De udmærker sig alle ved at være jævnt plane og ofte med lange lige strækninger gennem terrænet. Det kan af nogle opfattes som monotont, men til gengæld går banestierne ofte gennem naturskønne og øde områder, som man ellers ikke har adgang til. Det gælder også for Banestien. Og så er banestierne ideelle og ikke mindst sikre cykelstier for de helt små cyklister.

I begge ender af Banestien er der gode forbindelser til den videre tur. I Allingåbro har Banestien forbindelse til etablerede cykelruter (pink streg). I Ryomgård har Banestien forbindelse til den nordgående Gjerrildbanestien og den sydgående Kaløstien – begge gode vandre- og cykelstier (se infotavle i Ryomgård).

Naturoplevelser

De mange strækninger med skov, mose og småsøer giver gode muligheder for at opleve områdets dyrelivet, bl.a. rådyrene.



Dansk Landbrugsmuseum
Dansk Landbrugsmuseum er det statslige og nationale museum for landbruget, landbokulturen, landbrugets følgeindustrier og måltidets kulturhistorie.

Du kan købe billet ved hovedindgangen. Afsæt god tid til dit besøg; der er rigtig meget at se.

Gammel Estrup - Herregårdsmuseet

Museets opgave er at bevare bygninger og inventar, samt bruge disse til at fremvise herregårdskulturen gennem tiderne. Museet bebor herregården Gammel Estrup ved Auning og skal i det omfang det kan lade sig gøre belyse herregårdskulturen ved hjælp af husets oprindelige inventar.



Shelters
6 små shelters til fri afbenyttelse, et toilet og Danmarks måske mindste udstillingsbygning i det gamle pumpehus ved Alling Å.

Mænd i uniform. Personalet på Auning Station anno dazumal...



Auning
Tid til indkøb – eller måske en overnatning? Der er mulighed for begge dele i Auning.



Auning Skov

Shelters

Smørmose

Pindstrup

Ringsø

Sankt Mikael's Kirke

Pindstrup Mose



Sankt Mikael's Kirke

Sankt Mikael's Kirke, der er en katolsk kirke, blev rejst af polske indvandrere, som i 1920'erne kom til Pindstrup for at arbejde ved tørveproduktionen og mosebruget.

Pindstrup

Pindstrup er vokset op omkring en række virksomheder, der alle havde tørv eller træ som forudsætning. Det startede i 1905, da Johannes Faurschou la Cour kom til Pindstrup. I årene derefter etablerede han tørveværker, briketfabrik, savværk, træuldsfabrik m.m. Spånplade-fabrikken »Novopan« er sidste skud på stammen. Det er byens og områdets største og betydeligste virksomhed.

Overnatning

Allingåbro Hotel - B&B
(ah.kobu.dk)

Primitiv overnatning, "Lunden",
Allingåbro (+45 86480444).

Auning Kro
(auningkro.dk)

Auning Camping
(auningcamping.dk)

Shelters ved Gl. Estrup
(gl-estrup.dk)

Shelters ved Pindstrup
(Tlf. 8639 6111 eller
post@pindstrupcentret.dk)



Lidt kirkehistorie

Landsbyen med det poetiske navn Marie Magdalene ligger smukt i en smal og frodig ådal. Landsbyen er i sig selv et besøg værd, men den er nok især kendt for sin stemningsfulde romanske landsbykirke. Inde i kirken er det dog ikke idyl, der træder frem på væggene. Måske kender du udtrykket »at male fanden på væggen«? I Marie Magdalene kirke vrimer det med djævle og hovedløse væsner, synd og fortabelse. Et blik ind i Middelalderens tro og billedverden.

Banestien

Marie Magdalene

Ryomgård



Jernbanemuseet

Ryomgård er Djurslands gamle jernbaneknudepunkt og byen er vokset op omkring banen. Jernbanemiljøets mange bygninger er bevaret, og i den gamle remise er der i dag indrettet jernbanemuseum.

Gjerrildbanestien

Hvor Banestien ender begynder Gjerrildbanestien (mod nord) og Kaløstien (mod syd). Begge cyklist- og vandrevenlige ruter.

Banestien

Mellem Allingåbro og Ryomgård

